

Jag har sett att vuxna hemma hos er dricker kaffe på morgonen för att pygga till, men det verkar inte funka så bra. Idag blir det hättre ska ni se!

I natt byggde jag en jättefin snögubbe till er, den står i hallen! Kan inte ni också bygga en snögubbe idag?

Nu tycker jag att det är hög tid att klä julgranen! Jag hörjade i natt men kunde inte hitta pyntet. Den blev ganska festlig ändå tycker jag.

Äntligen fredag och fredagsmys! Det tog hela natten men jag har fixat så att ni kan titta på julfilmer i kväll.

Nu är det så julfint här hemma! Men jag sag att ni hade missat ett ställe, så jag hjälpte till att pynta där också.

Jag kunde inte hålla mig längre, det är ju så fint och julkuligt med julmusik! Om ni inte heller kan få nog, gör en spellista med era favoriter.

Oj! Ser inte granen lite naken ut? Var har alla julkulor tagit vägen? Bäst att ni sätter fart och börjar leta efter dem!

Vet ni vad detta är? Det är magiska frön! Eller ja, det är förstas polkagrissar men med julmagi blir de frön. Plantera dem i socker så far ni se.

Jag blev törstig i natt och snodde lite ur paketet i kylen. Vad är det för konstigt ni dricker? Men det är lugnt, jag fixade det!

Jag tänkte hjälpa till och tända nästa ljus men kom på att det kanske ni vill göra själva. Som tur är fick jag hjälpa att släcka det. Förlat!

Nu är det inte långt kvar till jul så jag tyckte att ni behövde göras lite extra julfina, från topp till tå! Känns det inte mycket festligare så här?



Vad var det jag sa? Julmagi!

Vad önskar du dig av
tomten? Glöm inte att
göra en önskelista!
Jag önskar mig en
morotsanka, en hokrev, en
pärslslev och en kottklämma.

Du vet väl att det är
riktigt att äta frukost så
att ni örfkar julstöka
hela dagen? Jag lovar,
denna frukost vill ni
inte missa!

Jag tyckte att granen behövde
mer snö på grenarna, men så
fort jag tog in lite smälte det.
Men jag lyckades hitta något
annat vitt som funkade.
Visst blev det fint?

Attjo, attjo, prosit! Jag har fått
snuva och känner mig riktigt
krasslig och ynklig.
Kanske skulle jag muntras upp
av en teckning.

Jag tänkte att om ni klär på
er riktigt snabbt så hinner
ni ha mer julskoj idag, så
jag hjälpte till lite. Hoppas
ni gillar kläderna jag valt!

Jag började sätta upp
julbelysningen i natt men nu
är det så svart att ta sig
fram i hallen. Ni kanske
hördes ha den ute istället?

Oj, vad gott det är
med pepparkakor! Men
era har visst tagit slut.
Det är nog dags att
fylla på med fler.

Det kan vara svart för
fåglar att hitta mat på
vintern, så vi kan behöva
hjälpa dem lite på traven.
Kan ni inte hänga ut lite
fagelmat idag?

I dag har jag fixat en
klassisk Nordpolfrukost
till er. Det är min och
alla små nissars favorit.
Hoppas att ni gillar den!

